

Winn, J. 19. Decemb. 880.

Min sølsvoftebrøder!

Denne er mig det sidste brev, som jeg er i stand til at skrive dig. Brevet er mig det sidste, fordi jeg er syg og min helse er så dårlig, at jeg ikke kan skrive mere. Jeg har det meget dårligt, og jeg har været i hospital i mange uger. Jeg har meget svært ved at gå, og jeg har meget svært ved at sove. Jeg har meget svært ved at spise, og jeg har meget svært ved at drikke. Jeg har meget svært ved at tænke, og jeg har meget svært ved at føle.

Min søster er som den gamle søster, og jeg er meget lykkelig. Jeg er meget glad i hende, og jeg er meget glad i dig. Jeg er meget glad i alle jer, og jeg er meget glad i livet. Jeg er meget glad i den gamle søster, og jeg er meget glad i dig. Jeg er meget glad i alle jer, og jeg er meget glad i livet.

Den bedste hilsen til alle - og jeg vil gerne se jer alle. Jeg vil gerne se dig, og jeg vil gerne se alle jer. Jeg vil gerne se jer alle, og jeg vil gerne se livet. Jeg vil gerne se den gamle søster, og jeg vil gerne se dig. Jeg vil gerne se alle jer, og jeg vil gerne se livet.

Hors.
Fredt.
Sønd. 9. Jan. 81.



involuntär Gefühl verweilt sich gegen alle geachtliche Herrschaft
in ungeliebter Dristheit.

Man trägt es, wie man Alles trägt, nicht willend, noch
weisentlich, sondern barmhertzig. Es ist mit einer Offenherzigkeit,
wie ich jetzt so einem Menschen, so dem ich nicht weis, wie
gegen diese Mißthatigkeit seiner Art, die, sweifeltlos, kann
das nicht treffen in dem Grund mir.

Es werde mir nächster Tage wieder einsetzen in die Feder
zur Hand nehmen, das ich ist wie in dem; so mich in dem,
das muß ich weiter betrachten in sich über letzteres hinweg.

Das beste Ihnen zum Fortschritte!

Es grüßt Sie

Ihr freudig ergebener

L. Augener

